



Dankbaar gedenken we

**HENRICUS ALOYSIUS VULKER**

echtgenoot van

Maria Antonia Laurentia Mekkelholt

Hij werd geboren op 15 september 1915 te Enschede. Hij overleed, in zijn geloof gesterkt door het sacrament van de zieken, in het Stadsmatenziekenhuis te Enschede op 23 december 1983. De uitvaartdienst was op woensdag, 28 december d.a.v. in de St. Jacobuskerk te Enschede. Daarop volgde de crematieplechtigheid te Usselo.

Hoe kunnen we zijn leven schetsen?

Hij had een enigszins introverte natuur: hij was een man van weinig woorden, luisterde meer dan dat hij zelf sprak en dacht diep over de dingen na.

Hij was altijd bezig. Daarmee combineerde hij een grote liefde voor de klassieke muziek: haast elke zondagmorgen beluisterde hij de Krönungsmesse van Mozart en tijdens de vakantie ging er altijd een bandje met goede muziek mee.

Hij klaagde nooit. Ook niet wanneer hij voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis moest. Ofschoon het hem wel verdriet deed dat hij de laatste jaren niet meer zo voor zijn vrouw kon zorgen als vroeger.

Zijn diep geloof, waaraan hij weinig woorden besteedde, paarde hij aan een regelmatig contact met de kerkgemeenschap van St. Jacobus. De laatste jaren echter nam hij, vanwege de betere bereikbaarheid, deel aan de vieringen in de Stadsmatenkapel. Toen hij steeds zieker werd vond hij steun in zijn geloof.

Zo is hij gestorven, een paar dagen voor kerstmis. We mogen er vast op vertrouwen dat hij de grote rust en de diepe vrede van God is binnengegaan. En dat hij zijn stem mag voegen bij die tallozen, die God voortdurend lofzingen. Een lofzang, nóg mooier dan de Krönungsmesse!

**ONZE VADER**

**WEES GEGROET.**

Heel hartelijk dank ik allen, die tijdens zijn ziekte hebben meegeleefd en nu deelnemen aan mijn verdriet om zijn heengaan.

Mevr. M.A.L. Vulker-Mekkelholt  
Lipperkerkstraat 189  
Enschede.