

*Ga nooit heen zonder te groeten,  
ga nooit heen zonder een zoen.  
Wie het noodlot zal ontmoeten,  
kan het morgen niet meer doen.  
Ga nooit heen zonder te praten,  
dat doet soms een hart zo'n pijn.  
Wat je 's morgens hebt verlaten,  
kan er 's avonds niet meer zijn.*

Denk nog eens terug aan

## **Maria Aleida Blokhuis-Vulker**

Geboren te Enschede op 8 juli 1911.

Sinds 9 oktober 1976 echtgenote van  
Gerard Blokhuis

Eerder weduwe van Hennie Boornkamp

Overleden te Enschede op 31 juli 2000.  
Met een plechtige Eucharistieviering in de  
kapel van 't Ariënhuis namen we op  
4 augustus afscheid van haar.

Heel hard heeft zij gewerkt voor haar gezin.  
Ook in de zaak van haar man. Zijn ziekte en  
vroegtijdig sterven was een grote teleurstel-  
ling voor haar.

Haar leven was niet altijd gemakkelijk. Vanaf  
haar jeugd was ze al slecht-ziende en  
slecht-horende. Misschien was het leven  
soms moeilijker dan nodig, omdat ze niet  
positief was ingesteld.

Begiftigd met een sterke wil, was zij tegelijk  
zorgzaam en heel attent: nooit zou ze van  
iemand een verjaardag vergeten.

Toen zij op latere leeftijd hertrouwde met  
Gerard Blokhuis, heeft ze met hem nog lang  
genoten van de vele reizen, die zij samen  
konden maken.

Later viel het haar heel zwaar om zijn gees-  
telijke achteruitgang te verwerken.

Nog vrij plotseling kwam haar sterven. Maar  
zij was er klaar voor.

Samen met haar man nam ze deel aan de  
gemeenschappelijke ziekenzalving en zeer  
trouw was ze in het meevieren van de  
Eucharistie. Dankzij haar groot Godsgeloof  
en haar liefde voor Maria, vertrouwen wij  
mét haar, dat zij nu de ware rust en vrede  
gevonden heeft bij God. Voor eeuwig!

Hertelijk dank voor Uw belangstelling en  
medeleven.

J.G. Blokhuis  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen