





Gedenk in Uw  
Eucharistieviering en  
gebeden

## **Hendrikus Engelbertus Waanders**

Geboren te Haaksbergen op 1 juli 1933.  
Weduwnaar van Maria Berendina Johanna  
Brockötter.

In de Heer overleden te Tubbergen op 7 mei  
1987. De crematie plechtigheid werd gehou-  
den in het crematorium te Usselo, 12 mei  
d.o.v.

----

God ziet niet als een mensch, de mensch ziet  
het uiterlijk, maar Jahweh ziet het hart (1  
Sam. 16 : 7).

Jahweh, toont door het oordeel zijn groot-  
heid. De Heilige God zijn Heiligheid door  
het Gericht (Is. 5 : 16).

Niet naar uiterlijke schijn zal Hij richten.  
Geen vonnis vellen op horen zeggen alleen.  
Den zwakken zal recht verschaffen, eerlijk  
uitspraak doen met den adem van zijn  
lippen.

Gerechtigheid is de gordel van zijn heupen.  
Waarachtigheid de band om zijn lenden. (Is.  
11 : 3-5).

Moge Hendrikus Waanders de rust en vrede  
die hij op aarde gezocht heeft, gevonden  
hebben bij de Heer.

Hij ruste in Vrede.

-----  
Voor uw medeleven na het geheel onver-  
wacht overlijden van onze lieve vader en  
opa, zeggen wij U onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Enschede, 12 mei 1987