



Je moet accepteren dat het leven
niet altijd biedt wat jij zou willen.
Soms zijn er pieken,
soms enorme dalen.
Zie 't als een berg,
wil je aan de overzijde komen,
zul je over de top moeten
of..... door het dal.
Soms kun je de keuze maken.
Overheen of onderlangs te gaan.
Soms is het niet mogelijk
zelf een keuze te maken
en kan het zijn dat je
een moeilijke reis tegemoet gaat.
Maar hoe lang die reis ook is,
door jouw wil en kracht
zul je deze reis overwinnen.
Neem er de tijd voor,
je komt er wel.

Bevrijd van alle pijn
is rustig van mij
heengegaan

Lien Vollenbroek-Waanders

echtgenote van Jan Vollenbroek.

geboren 23 september 1924
overleden 18 januari 2006.

Allen die met Lien en mij
hebben meegeleefd,
nu en tijdens haar ziekte,
wil ik hartelijk danken.