



Dankbaar herdenken wij

## **Johanna Hendrika Waayerdink**

weduwe van

**Andreas Gerhardus Scholten**

Geboren te Buurse op 12 juli 1904 en aldaar, voorzien van de Heilige Sacramenten in de Heer overleden op 17 maart 1988.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van Maria Praesentatie te Buurse hebben wij haar ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof.

Als deze moeder en oma ergens door opviel dan was dat door haar eenvoud, haar „gevoon doen”. Zij trad nooit op de voorgrond.

Wel kwam ze haar plichten na jegens haar familie en bureu. Zij was trouw aanwezig in de kerkdiensten tot dat ze niet meer uit de voeten kon. De enige reizen die ze maakte was de bedevaart naar Kevelaer, waar ze vaak aan deelnam.

Zij heeft wel geleefd vanuit een diep geloof.

Ze stond midden in de kerk van vandaag.

Daar kon ze goed mee vooruit. Ze was er gelukkig mee. Met grote zorg heeft zij zich gegeven aan haar gezin. Zij was als oma ook de toevlucht voor de kleinkinderen die altijd bij haar terecht konden, ook met hun kinderlijke problemen. Een lieve oma, die op haar sterfbed nog tegen haar volwassen kleindochter zei: „mijn lief meisje”.

Ze stond open voor hetgeen op haar afkwam.

Zo kon ze getroffen worden door het leed dat ze voor de teevée zag: ze kon meelijden met die mensen in hun pijn en lijden.

Zo zal zij zeker voor haar kinderen en kleinkinderen voortleven als een lieve moeder en oma. Moge zij nu voor altijd geborgen zijn in het hemels Vaderhuis, samen met vader en opa die haar al zolang geleden is voorgedaan.

„Dank voor jullie zorgen, voor jullie liefde, speciaal ook in de paar dagen van mijn ziekzijn. Tot weerziens in de hemel”.

Wij danken u voor uw blijk van medeleven bij het overlijden van onze lieve moeder en oma.

fam. Baumeister - Scholten