



Marietje Bruning – Wagelaar

* 22 december 1938

† 5 januari 2016

Ter nagedachtenis aan

Marietje Bruning-Wagelaar

Marietje is op 22 december 1938 geboren op boerderij De Roosker in Lonneker. Ze was het jongste kind in een gezin van 5 kinderen. Toen Marietje 3 jaar oud was overleed haar moeder. Marietje is daarna grootgebracht door haar vader en tante Anna Snippers, een van de zussen van haar moeder. Na de lagere school heeft Marietje ULO gedaan en vervolgens gewerkt bij Van Vliet en De Jonge. Hier is ze na een aantal jaren mee gestopt, om samen met haar vader te zorgen voor het huishouden, en voor haar zus Annie en haar broers Jan, Gerard en Henk. In die jaren ging ze regelmatig op stap met haar vriendinnen; samen uit, vakanties en vooral heel veel lol met elkaar!

Op 24 jarige leeftijd leerde Marietje Sietse Bruning kennen in het ziekenhuis de Stadsmaten. Beiden waren op ziekenbezoek; Marietje bij haar neef Herman Wessels, en Sietse omdat hij een vriend is van Herman. De vonk sloeg gelijk over. Ze trouwden op 27 januari 1967 en kregen 3 kinderen; Marcel, Linda en Gabriele.

Het gezin Bruning deelde boerderij De Roosker met Marietjes vader, haar 3 broers en haar zus, een druk huishouden dus. Tot 1975 ook nog met koeien, een paard en ander klein spul.

Altijd waren familie, collega's, de buren, de vrienden en haar vriendinnen, en vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen welkom; aan De Roosker kon alles. En als het nodig was, was blijven slapen en mee-eten, ook prima! Marietje was vaak hard aan het werk, met de radio aan, meezingen en meefluiten om het nog een beetje leuk te maken. Want het huishouden doen zag ze als een noodzakelijk kwaad, liever nam ze de tijd om te kletsen of de krant of een boek te lezen. Daarnaast genoot ze van uitstapjes, vakanties,

de weekenden op de camping, en van de gezelligheid van de carnavalsverenigingen waar ze samen met Sietse bij is geweest.

In 1986 kwam Roy erbij, "wat een lange slepperd!", zei Marietje. In 1998 werd Anne geboren, haar eerste kleindochter en in 2000 Felix, haar kleinzoon. Donders gek was ze met allebei. In hun eerste jaren zijn ze ook veel op de boerderij geweest, als Gabriele aan het werk was. Wandelen met opa en de hond Tessa, en binnen gezellig kletsen met oma. De band tussen Marietje en Anne en Felix bleef hecht, tot op het eind. Op haar 68ste verhuisden Marietje en Sietse naar het huis aan de Nieuwedijk in Lonneker. Kleiner vonden ze zelf, maar beter te onderhouden en voor het eerst met zijn tweeën! Aan de Nieuwedijk hebben ze samen mooie jaren beleefd en heeft Marietje met veel plezier gewoond.

Marietje was een oprecht tevreden vrouw met een warm hart. Soms was het leven moeilijk, maar met haar praktische instelling zei ze; "Het is zoals het is" en ze weigerde bij de pakken neer te gaan zitten. Tot op het eind bleef ze aandacht houden voor ons gezin, en al haar andere dierbaren. Met een lach en een knipoog maakte ze duidelijk dat ze blij was met ons allen.

Op 5 januari 2016 is Marietje overleden in het ziekenhuis aan het Ariënsplein, hetzelfde ziekenhuis als waar ze Sietse heeft leren kennen.

Dank voor alle blijken van liefde, warmte en betrokkenheid.

Sietse Bruning
Marcel
Linda en Roy
Gabriele
Anne, Felix