



Ter vrome gedachtenis aan

Gradus Hendrikus Waijerdink

weduwnaar van

Anna Hendrika ter Haar

geboren te Buurse op 11 februari 1899, overleden te Haaksbergen op 14 september 1980 en begraven op het r.k. kerkhof aldaar op 18 september 1980.

Geboren in een eenvoudig boeregezin, bleef hij heel zijn leven trouw aan die afkomst. Eenvoud is het kenmerk van het ware: in zijn eenvoud des harten openbaarde hij zijn ware aard. Een echt kind van de natuur was hij, voor wie binnen zitten een straf was. Het land en het vee was zijn lust en zijn leven; op de werkdagen verzorgde hij het in het zweet zijns aanschijns en op de zondagen streelde hij het met zijn ogen.

Opgeruimd ging hij door het leven, een vreugde voor de medemens, die hem ontmoette; groot en klein maakte hij blij door zijn grappen. Zijn hartelijkheid was spreekwoordelijk.

Na 23 zeer gelukkige huwelijksjaren heeft hij in 1952 zijn vrouw reeds verloren. Moedig heeft hij dit verlies gedragen zonder een klacht te uiten.

Het gemis werd vergoed door een jong gezin op de boerderij en ook het gemis aan eigen kinderen werd zo ruimschoots vergoed. Hij hield van kinderen en kinderen hielden van hem.

Zoals hij eenvoudig was in heel zijn doen en laten, zo sierde ook de eenvoud zijn geloofsleven. Met God was hij verbonden op

dezelfde vanzelfsprekende wijze, waarop hij de natuur om zich heen kon ervaren. Voor problemen was er geen plaats en twijfel kende hij niet. In de vervulling van zijn plichten was hij trouw, in de overtuiging dat God ook hem trouw zou zijn. God en de naaste wilde hij geven, wat beide toekwam, helemaal, maar zonder opvallen of grote drukte.

Zijn laatste gebaren waren typerend voor heel zijn leven: een levensgroot kruisteken, zo groot als hij het misschien nooit gemaakt had, en een hartelijk wuiven ten afscheid. Zo leefde hij verbonden met God en mens, zo is hij ook gestorven en leeft hij nu onder ons voort.

Dat hij ruste in vrede.

Uw belangstelling en meelevens zijn voor hem een grote steun geweest in zijn ziekte en hij was daarvoor zeer dankbaar.

Ook de familie Abbink wil u allen graag hartelijk danken voor uw deelneming tijdens Opa's ziekte en overlijden.