



Heer, blijf bij ons
want het wordt avond.

Denk in uw gebed nog eens terug aan

JOHANNA HERMINA
NOTKAMP - DE WALS

Geboren te Gronau op 18 april 1906.

Na tot haar dood gezorgd te hebben voor haar moeder, trad zij op latere leeftijd in het huwelijk met Lambertus Gerhardus Notkamp.

Ruim 40 jaar mochten zij nog samen zijn.

Zij was een vrouw die, toen zij nog goed kon, steeds graag wilde bijspringen als haar familie hulp nodig had.

Ze genoot ervan om met haar man eens uit te gaan en hield van mooie dingen.

Maar tegelijk was zij er ook weer zó aan onthecht, dat zij ook alles missen kon.

Gevoelig voor de hartelijkheid van mensen, was zij dankbaar voor wat anderen voor haar deden; de Zusters van de Pastoor Meijerstraat, haar huishoudelijke hulpen, de kontaktzusters en bewoners van het Redemptoristenpark en het personeel van 't Kleyne Vaert, waar zij haar laatste levensjaar liefdevol werd verpleegd.

Haar vurige wens eerder te sterven dan haar man, van wie zij zo afhankelijk was, is in vervulling gegaan.

Telkens haar kracht zoekend bij Christus in de Eucharistie, vooral in tijden dat het moeilijk was, heeft zij haar christen-zijn gestalte gegeven door een diepe eenvoud en een grote vrijgevigheid.

Gesterkt door het H. Sakrament der Zieken is zij in 't Kleyne Vaert te Enschede op 25 oktober 1988 in alle vrede ingeslapen.

Met een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van Glanerbrug namen wij op 28 oktober afscheid van haar.

Met groot vertrouwen bidden wij:

Heer onze God, wilt U Zich over haar ontfermen en haar die vreugde schenken, die Gij bereid hebt voor allen, die U liefhebben.

Ik dank U hartelijk voor uw meeleven en alle zorg aan mijn vrouw gegeven.

L.G. Notkamp.