



In liefdevolle herinnering aan

## Truus Stoverink-te Walvaart

weduwe van Johannes Antonius Stoverink

Moeder werd geboren in Eibergen op 22 augustus 1926 en is daar in haar eigen huis, overleden op 26 november 2011.

*Lieve moeder, schoonmoeder en oma,*

*Voor iedereen stond je klaar en helpen was je leven,*

*Wij danken je voor alles wat je hebt gegeven.*

*Zoals de hand die zwaaide als we weggingen  
zijn er nu vele mooie herinneringen.*

Moeder is geboren als oudste in een gezin van 4 zussen en 1 broer. Moeder was in betrekking bij Nales als dienstmeisje en ze heeft daar veel werk gedaan. Vooral het naaigoed was voor haar interessant. Broeken die aange-trokken moest worden en waar de benen niet meer door-heen konden want moeder had de pijpen aan de onderkant dichtgenaaid. Dat was de humor van moeder toen ze dienstmeisje was.

Ze hield ook van dansen en gezelligheid en hierbij heeft ze vader leren kennen. Op 11 januari 1951 zijn ze getrouwd in Eibergen en hebben daarna de kinderen Ria, André, Ery en Annelies gekregen. Helaas is ons broertje André kort na zijn geboorte overleden. Samen zijn ze sterk gebleven en hebben met volle teugen van de dochters genoten in hun huis in Rekken.

Moeder en vader gingen ook heel graag op vakantie naar het buitenland, zoals Spanje en na het overlijden van vader is moeder verhuisd naar een mooi appartement in Eibergen.

Moeder was erg blij in haar appartement en als de zon maar even scheen zat ze op haar stoel bij de voordeur lekker van de zon te genieten. Ook was ze erg blij als de kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen. Met Ria ging ze graag naar "de Klok" om een hapje en een drankje te nemen. In het voorjaar ging ze samen met Ery graag een weekje op vakantie naar hotelboerderij "De Koekoeksklok" in Beilen.

Moeder vond het dagelijkse bezoek van Annelies heel erg fijn. Dan kon ze met Annelies lekker even bijpraten. Bloembakjes maken was haar grote hobby en op het balkon was het daarom dan ook zo kleurig en fleurig. Ook was moeder een trotse en lieve oma voor haar kleinkinderen Bianca en Daphne en was ze erg betrokken bij alles wat ze deden.

Met pijn in ons hart moeten we nu haar loslaten.

Dag lieve moeder en oma.

Een dikke kus van de kinderen en kleinkinderen,

Ria, Bianca & Ramón

André †

Ery & Bram & Daphne

Annelies & André