



*"Wie in Mij gelooft zal leven,  
ook al is hij gestorven."*



In dankbare herinnering aan mijn geliefde  
man, onze goede vader, schoonvader  
en opa

### **Bennie Wargers**

echtgenoot van Miny Wargers-Nijland

Bennie werd op 6 februari 1938 geboren te  
Oldenzaal en stierf (door hartzwakte) op  
28 maart 2001 in het ziekenhuis te  
Enschede. Op 2 april hebben wij hem, na  
een gezongen H. Eucharistieviering in de  
Sint Pauluskerk te Enschede, begeleid naar  
het crematorium te Usselo.

Echtgenoot, vader, schoonvader en opa  
Bennie was een bescheiden, niet op de  
voorgond tredende, maar uitermate goede,  
hulpvaardige en vriendelijke man. Hij werd op  
handen gedragen door zijn vrouw, zijn twee  
dochters en schoonzoons en zijn vijf  
oogappels, de kleinkinderen.

Alles deed hij voor hen met grote liefde en  
zorg. Niets was hem teveel voor zijn geliefde  
Miny, met wie hij 36 jaar heel gelukkig  
getrouwd was. Bennie ging er prat op dat hij  
zijn trouwring nooit had afgedaan! Zijn gezin  
was heilig voor hem. Voor zijn dochters,  
schoonzoons en kleinkinderen was hij de  
allerbeste vader, schoonvader en opa die je  
je kunt voorstellen.

Hij smeedde een hechte familie. Bennie was  
goedgehumeurd en ging vaak letterlijk flui-  
tend door het leven. Voor anderen had hij  
nooit een slecht woord en was alom geliefd.  
Met Bennie is een zeer toegewijd, zorgzaam  
en liefdevol mens heengegaan.

Bennie, we zullen je blijvend missen, je liefde,  
je goede humeur en positieve levensinstel-  
ling, maar vooral ook je zorgzame aanwezig-  
heid. We zijn heel dankbaar voor alles wat we  
samen hebben gedeeld, maar verdrietig  
omdat je voor ons te vroeg bent gestorven.  
Lieve Bennie, lieve vader, schoonvader en  
opa, je leven is niet geëindigd, maar wordt  
voltooid in de hemel. Wij geloven dat wij daar  
eens allemaal met elkaar worden verenigd.

Wij danken u hartelijk voor uw blijken van  
medeleven.

Miny, kinderen en kleinkinderen