



*Groot was haar liefde
Groot het verdriet
Mooi de herinneringen
Die zij achterliet*

Truus ten Bos - Wargers

sinds 8 september 2013
weduwe van Gerhard ten Bos

* 17 januari 1934 † 8 oktober 2017

Truus is geboren op 17 januari 1934 te Beuningen. In 1951 leerde zij Gerhard kennen. Gerhard reed bijna dagelijks op zijn motor naar zijn grote liefde Truus naar "De Borg" in Beuningen om haar te ontmoeten.

In 1959 zijn Gerhard en Truus getrouwd en uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren. Haar zoon Theo en haar drie dochters, Jose, Marlene en Rita.

Het gezin betekende alles voor Truus en ze was de trotse oma van zeven kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Truus was een echt gezelschapsmens en hield van gezelligheid. Zij had dan het liefst "de hele club" bij elkaar zoals ze dat altijd noemde. Al haar liefde en zorg ging naar haar gezin, waarbij haar

nooit iets te veel was. Ze was altijd opgewekt en stond altijd positief in het leven.

Oostenrijk was haar favoriete vakantieland waar ze jarenlang samen met Gerhard heen ging. Ze hield van de bergen en van de Oostenrijkse muziek. Ook na Gerhard zijn overlijden is Truus daar nog tweemaal alleen heen gereisd.

Het overlijden van Gerhard op 8 september 2013 viel Truus erg zwaar. Gerhard en Truus waren altijd samen en in één keer stond ze alleen. Samen met haar kinderen wist ze dit verlies te dragen en zagen wij ondanks haar grote verdriet nog steeds de sterke, zorgzame en liefdevolle moeder.

Op 8 oktober 2017 is onze moeder in het bijzijn van haar geliefde kinderen vredig ingeslapen.

We zullen haar onvoorwaardelijke liefde de warmte en alle goede zorg die ze ons gaf nooit vergeten. Bedankt voor alles lieve mama, oma en omi.

We zijn U dankbaar voor het getoonde medeleven.

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen