



Willem,  
echtgenoot van mijn moeder,  
beste vader  
en lieve opa trein.

We kennen jou als een echte vechter in de moeilijke tijden die je hebt meegemaakt. Je hebt de laatste jaren al verschillende ziektes overwonnen, maar je hebt ook nog van vele mooie dingen kunnen genieten. De heerlijke verzorging van je vrouw, genieten van je kinderen, je kleinkinderen en achterkleinkinderen Emily en Sarah. Ook genoot je het laatste anderhalf jaar nog van je plek in het verzorgingstehuis. De verzorging, de bingo (al heb je de laatste tijd niet veel meer gewonnen), het restaurant (vaak koffie drinken met een gebakje en verschillende feestjes),

de bezoeken en af en toe een fijne wandeling. Je had zelfs een doel: 80 worden en dat vieren met je familie. Dat is je gelukt!

De laatste dagen vergat je steeds meer en dat merkte je zelf. Je zei dan: "Och, och, och, Willem toch". Je laatste strijd was zwaar en angstig. Deze kon je niet meer winnen. Één van je laatste woorden waren: "O Jee".

Wij hebben de laatste dagen intens afscheid van je kunnen nemen.

*Pa, bedankt voor alles en rust zacht.  
We zullen je niet vergeten.*

Namens de familie, dank voor alle steun.