

Wees  
goed  
voor  
elkander



Leroy. 2

Ter dankbare herinnering aan  
**BERNARDUS HERMANUS ANTONIUS  
WUBBELS**

Geboren te Nieuw-Schoonebeek op 1 oktober 1904, overleden te Coevorden op 11 september 1977 en begraven op 16 september d.a.v. op het R.K. kerkhof te Nieuw-Schoonebeek.

Ondanks alle goede zorgen ging Berend toch nog plotseling van ons heen. Hij stierf alleen met zijn God Die wist wat goed voor hem was.

Iedereen mag zijn zoals hij is. Ook Berend mocht dat. Hij leefde zijn leven op zijn eigen manier. Dat gold ook voor de beleving van zijn geloof. Met nieuwe zienswijzen had hij het moeilijk. Het contact met God en Zijn Kerk onderhield hij - ook in zijn bidden - zoals hij dacht dat het goed was. Onopvallend deed hij het goede, voor het oog van God.

Berend is altijd vrijgezel gebleven. Hij voelde zich geborgen bij zijn zus en zwager, die zo goed voor hem zorgden. Hij was daar dankbaar voor. Met grote toewijding hielp hij hen bij het verzorgen van de tuin. „Doodgaan vind ik niet erg”, merkte hij op, „maar ik zou het jammer vinden voor de tuin”.

Berend, moge de goede God nu je eenvoud en vredelievende gezindheid belonen. Leef nu in vrede en geluk bij jouw en onze God. Heer, geef hem de eeuwige rust. Amen.

Voor uw blijken van meeleven en gebed, bij ziekte en overlijden van Berend, bedanken wij u hartelijk.

Fam. Rozeman-Wubbels.

Nieuw-Schoonebeek, september 1977.