



Gedachtenis aan

**HENRICUS WILHELMUS MARIA  
WYFKER**

geboren te Weerselo  
15 augustus 1926

overleden te Rosmalen  
24 januari 1985

Voor Uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden willen wij U hiermee oprecht danken.

Riet Wyfker - Kayser  
en kinderen.

*Ik zal de halmen niet meer zien  
noch binden ooit de volle schoven,  
maar doe mij in de oogst geloven  
waarvoor ik dien ....*

*(A. Roland Holst)*

Een lieve man en vader moeten wij missen. Het gezin was het belangrijkste in zijn leven. Hij stond altijd voor ons klaar; bij moeilijkheden wist hij steeds een lichtpuntje te vinden.

Hij wist velen te boeien met zijn humoristische verteltrant en zijn pianospel.

Zijn grootste hobby, zijn werk, heeft hij tot het laatste moment met zijn precieze belangstelling gevolgd.

De ongelijke strijd op het einde van zijn leven heeft hij met veel moed volbracht.

Het zal stil worden nu hij niet meer bij ons is. Hij was alles voor ons.

Wij, die nu zonder hem verder moeten, zijn dankbaar voor al hetgeen we samen beleefd hebben, en van hem hebben geleerd.