

Ann Wering- Waalderbos

echtgenote van Tonny Wering

Geboren te Zieuwent op 27 januari 1944,
overleden te Enschede op
28 november 1995, gesterkt door het
H. Sacrament der Zieken.

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, zeg ik U hartelijk dank.

Tonny Wering

Ann, nu we jou dit huis uitdragen,

dit huis, waar je zo graag was,

dit huis, dat jij tot een "THUIS" maakte,

dit huis zo mooi gelegen.

Altijd wat te zien, altijd wat te doen!!!

Dit huis, waar jij je met Tonny, broers en zusters, zwagers en schoonzussen, vriendinnen en vrienden en een ieder, die verder maar aan kwam, thuisvoelde.

Dit huis, waar jij je deur openhield.

Dit huis, waar jij je laatste jaren deelde met de liefste mens van jouw leven.

Dit huis, waar je van elke dag een feestdag maakte. En waar je laatste trouwdag tevens het laatste hoogtepunt voor je was.

Ann, nu we jou dit huis uitdragen, beseffen we nog maar half, hoe dit huis voor altijd anders zal zijn. "LEGER EN STILLER".

Ann, nu we jou dit huis uitdragen, groeten wij je. In de verwachting van: " EEN NIEUW THUISKOMEN VOOR JOU"

TONNY.