

Ter gedachtenis aan
JOHANNES BERNARDUS WANDERS

echtgenoot van

Maria Henrica Reijerink

Geboren te Ambt Doetinchem op 15 maart 1916, overleed hij vrij onverwacht, nog gezalfd met het sacrament der zieken, op 21 februari 1974. Zijn lichaam legden wij 25 februari 1974 te rusten op het R.K. Kerkhof te Groenlo.

Een goed en arbeidzaam leven is plotse-ling afgesloten. Wie had voor kort kun-nen denken, dat we hem zo spoedig zouden moeten verliezen. En menselijker-wijze gesproken zeggen we ook dat hij niet gemist kon worden. Maar de mens wikt, God beschikt.

Als 'n opgeruimd, goed gehumeurd mens, nooit klagend en hard werkend voor zijn gezin en zaak, zal hij in onze herinnering blijven.

Een goede vader is van ons heengegaan. Dierbare echtgenoot, dank voor je trouw en liefde. 't Is goed geweest. Put troost uit de gedachte hieraan.

Lieve kinderen, verzacht het verdriet en het gemis dat moeder heel bijzonder voelt door het heengaan van mij, door een voortdurende trouw en aanhankelijke kinderliefde.

En gij allen, familieleden, vrienden, me-

dewerkers en bekenden, moge de nage-dachtenis aan mij steeds bij u in ere blijven.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden na het overlijden van mijn lieve man en onze dierbare vader, zeg ik u onze welgemeende dank.

Uit aller naam

M. H. Wanders - Reijerink.