



In dankbare herinnering aan

Jacob Leonardus Wuite

echtgenoot van

AGNES KLAARTJE VORMEER

Hij werd geboren op 31 oktober 1929 te Losser en overleed 25 september 1994 te Losser. Na een Eucharistieviering op 29 september hebben wij hem begeleid naar het crematorium te Usselo.

Heel plotseling viel Leo uit ons midden weg. Hoewel hij ziek was, kwam zijn sterven onverwacht.

Eigenlijk beseffen we nog niet wat ons is overkomen. Leo is er niet meer, niet in ons midden althans.

Wel zal hij in onze herinnering blijven leven als een bezorgde man, vader en opa.

Leo hield van orde en hij had graag dat er naar hem geluisterd werd.

Hij was bezorgd, zo bezorgd dat hij de kinderen moeilijk los kon laten en altijd nog graag alles voor hen wilde regelen.

Leo was op en top een voetballer, daar heeft hij van genoten en wat vond hij het prachtig toen de kleine Kevin in zijn sporen trad.

Zijn dierbaarste bezit was eigenlijk zijn hond, dat was werkelijk zijn troost en toeverlaat; in moeilijke en zorgvolle tijden kon zijn hond hem weer blij maken.

Leo, pa bedankt, het leven gaat nu door zonder jou, maar jij blijft in ons leven; in onze daden, in onze woorden.

Wij wensen jou rust en vrede.

Voor uw blijken van deelneming na het overlijden van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

A. K. WUITE-VORMEER
Kinderen en kleinkind

Overdinkel, september 1994.