



Hemelsbrood



Laten wij in dankbaarheid gedenken

Francisca Catharina Ygosse

Zij werd op 7 maart 1880 te Amsterdam geboren en door het H. Doopsel opgenomen in Gods Kerk. Totdat hij haar voorging naar het Eeuwig Leven, was zij door het H. Huwelijk de levensgezellin van

Johannes Fredericus van Galen

met wie zij lief en leed deelde in oprechte liefde en trouw.

Haar laatste levensjaren bracht zij door in het Dr. Ariënstehuis te Enschede. Haar stil verlangen om op een Mariadag te mogen sterven ging daar in vervulling. In de vroege morgen van zaterdag 24 september 1966, op het feest van O.L. Vrouw van de Slaven, heeft zij, geheiligd en gesterkt door de Sacramenten van de Zieken, rustig en vol overgave haar ziel toevertrouwd aan de barmhartigheid van de Heer. Drie dagen later is haar lichaam te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof van haar woonplaats, wachtend op de dag, dat de Heer wederkomt. In de gedachten van haar dierbaren zal zij blijven voortleven als een diep godsdienstige vrouw, als een lieve moeder, die in haar leven steeds iets wilde laten stralen van het verheven voorbeeld van ons aller Moeder, die zij zo innig vereerde. Moge Maria daarom haar voorspraak zijn.

Vergeten wij haar niet in ons gebed.