



*Dank, goede vrienden,  
voor al het mooie dat  
wij samen beleefd hebben*

Dankbare herinnering aan

**Geertje Zalmstra**

Geboren 7 augustus 1904  
te Mirns en Bakhuizen

Na een gelukkig huwelijksleven  
van ruim 57 jaar met Durk Haarsma,  
overleed zij, na een langdurige ziekte,  
gesterkt door de Ziekenzalving  
en de wekelijkse H. Communie,  
op 18 juni 1988 te Bakhuizen  
Zij werd daar op 22 juni begraven

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte  
en na het overlijden van mijn vrouw, on-  
ze moeder en grootmoeder zijn wij u bij-  
zonder dankbaar

D. Haarsma  
Kinderen en kleinkinderen

"Een vrouw die God vreest moet ge-  
roemd worden".

Dit woord van de H. Schrift staat ons  
voor ogen, als wij denken aan het leven  
van deze vrouw en moeder.

Haar man, kinderen en kleinkinderen  
roemen haar en spreken met dankbaar-  
heid over haar diepe geloof, haar een-  
voud en haar grote zorg voor allen die  
haar lief waren.

Vanuit haar geloof kon zij zich vol ver-  
trouwen overgeven aan God. Vooral in  
de laatste maanden van haar leven was  
dit geloof voor haar een krachtige  
steun. Haar eenvoud was bijna spreek-  
woordelijk: zij hield niet van overdrij-  
ven, maar deed gewoon wat gedaan  
moest worden. En boven alles was dat:  
zorgen voor man en kinderen, die zij al-  
tijd het liefst maar om zich heen had.

Vandaar dat het goed was, dat in haar  
ziekte kinderen én kleinkinderen er wa-  
ren, om te helpen. Dat ben je aan zo'n  
moeder wel verplicht.

Moge zij nu in vrede en vreugde leven  
in Gods liefde.