





Gedenk in Uwe gebeden

## **HARMINA ZUIDINGA**

echtgenote van

### **Johannes Henderikus de Boer**

Zij werd geboren te Vlagtwedde (Groningen) op 13 september 1885. Opgenomen in de schoot der H. Kerk door het doopsel ging zij haar aardse pelgrimstocht 75 jaren, tot God haar tot zich riep te Enschede op 23 juli 1960. Wij hebben haar begraven te Lonneker op de r.-k. begraafplaats op 27 juli 1960. Daar wacht haar lichaam de wederopstanding in de glorie van Christus.

---

Bidden wij voor haar zielerust.

Almachtige, goede God, Gij zijt de Heer van leven en dood. In Uw handen ligt ons komen en gaan in deze wereld. Wij bidden bij het verscheiden van onze dierbare moeder, dat Gij haar ziel genadig zijt. Vergeef haar de fouten en zonden, die zij mocht hebben begaan in zwakheid.

Schenk haar ziel de eeuwige rust. Wij vragen U dit door Christus, onze Heer. Amen.

ONZE VADER

WEES GEGROET

Heer, geef haar de eeuwige rust  
Het eeuwige Licht, verlichte haar,  
Dat zij moge rusten in vrede. Amen.