





Uw gebed wordt verzocht voor

## JAN WILLEM ZUIDINGA

echtgenoot van

ANTONIA WILHELMINA POORTHUIS

geboren te Vlagtwedde 16 augustus 1909

en voor zijn zoon

## JAN BEREND ZUIDINGA

geboren te Overdinkel 13 januari 1936, die na een noodlottig ongeval, voorzien van het H. Oliesel, zijn overleden te Enschede resp. 8 en 9 febr. en begraven 12 febr. d.o.v. op het R.K. Kerkhof te Overdinkel.

---

Mijne gedachten zijn uw gedachten, zegt de Heer, en uw wegen niet mijn wegen, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo ook zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen. (Isaias)

O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe onnaspeurlijk zijn Zijn wegen. (Rom.)

Wie zal de Heer vragen waarom Hij aldus heeft gedaan, wij weten dat Hij goed is en alles doet wat goed voor ons is.

Elk mens heeft een kruis te dragen en in ieder hart is een smart die men zelf 't beste aanvoelt en door anderen niet altijd worden begrepen. God alleen is de Heer van alles, Hij is de enige die harten en nieren doorgrondt, Hij is het tot Wie wij allen bidden: uit de diepte roep ik tot U, o Heer, geef gehoor aan mijn stem.

ONZE VADER                      WEES GEGROET  
HEER, GEEF HUN DE EEUWIGE RUST.