

In dankbare herinnering aan

## \* Diny oude Alink-Zuithof

\* 01-06-1946

† 12-03-2011

Diny is geboren en getogen in Overdinkel in een gezin met 5 zussen en 4 broers. Diny was dankbaar dat ze in dit warme gezin is opgegroeid.

Met 14 jaar ging ze werken in de grenswinkel van Vrerikshuis.

Diny genoot van de kleine dingen in het leven. Ze hield van de tuin, de zon, de fietsvakanties en ze heeft heel wat uurtjes doorgebracht op de heide met Max. Samen met Hennie vulde ze al haar vrije tijd en stilzitten was er niet bij, Ze was altijd sterk en als je het even niet meer zag zitten zei ze: "Het is nooit zo donker of het wordt wel weer licht." En ook dit keer zal ze gelijk krijgen, ze moest bij ons weggaan, maar echt verlaten doet ze ons niet.

Lieve Diny, mama en oma, wat valt er nog te zeggen. Het valt ons zwaar afscheid van jou te moeten nemen. In ons hart zal je altijd bij ons zijn.

*Rust Zacht*

Hennie  
Diane en Max  
Gert en Anja  
Katja en Henri  
Marlies en Ronnie  
En kleinkinderen

Voor uw medeleven en belangstelling getoond tijdens haar ziekte en na haar overlijden willen wij u oprecht bedanken.

*Haar geest was helder  
Tot het laatste toe  
Haar lichaam kon niet meer  
Het was moe  
We hielden haar hand vast  
Tot het einde kwam  
En een andere hand  
Het van ons overnam*