





In dankbare herinnering aan

**GERARD ZUURWELLE**

echtgenoot van

**Betsie Sommer**

Gerard werd geboren te Oldenzaal op 29 juni 1911 en overleed zeer onverwacht op 20 oktober 1982.

Na een Eucharistieviering in de Drieënhedskerk, was zijn laatste gang naar het Crematorium in Usselo.

\*\*\*\*\*

Bedroefd, maar ook dankbaar nemen wij afscheid van deze mens. Hij stond in Oldenzaal bekend als „bouwer van huizen“. Hij wist als aannemer wat het betekende een dak boven je hoofd te hebben. Hij heeft gezorgd, dat veel mensen zich „thuis“ voelden; letterlijk en figuurlijk, want Gerard heeft ook meegewerkt aan de bewoonbaarheid van de wereld, helemaal op zijn eigen manier, met zijn eigen mogelijkheden en talenten.

Op deze manier heeft hij het „geloven“ in praktijk gebracht; geloven in mensen, proberen vertrouwen te hebben in elkaars goede wil.

Gerard was de goedheid-zelf; hij was met heel weinig te vreden, leefde dan ook uiterst sober. Zijn ontspanning vond hij in zijn tuin en vroeger bij zijn duiven; daar was hij helemaal zichzelf. Weliswaar zijn ook hem geen narigheden bespaard gebleven. Hij heeft echt, samen met zijn vrouw, de ups en downs van het leven gekend.

Zijn leven is abrupt afgebroken en dat doet ons verdriet.

Het enige wat ons nog rest is: zijn leven aanbieden aan de God van alle leven en vragen of Hij onze Gerard in Zijn eeuwige glorie wil opnemen.

Goede God, wij vertrouwen Gerards leven aan U toe, schenk hem de vreugde van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en help ons te blijven vertrouwen op de toekomst en elkaar tot steun te zijn.

Voor uw medeleven ben ik u erg dankbaar.

Betsie Zuurwelle-Sommer.