

In vrede ruste

JAN ZUCHOWSKI

echtgenoot van Antonina Zawadzka
vader van Anna Zuchowska.

Geboren op 18 oktober 1915
in Kowalki in Polen.

Overleden op 3 december 1984
te Enschede.

Wij hebben hem, na de uitvaartmis
op 7 december 1984,
uitgeleide gedaan naar de
Oosterbegraafplaats in Enschede.

Hij was een liefhebbende man en vader, die nooit de tijd kon afwachten, dat hij weer met zijn gezin was verenigd.

Ook nu zag hij verlangend uit, om, tezamen met zijn vrouw en dochter, de Kerstdagen te kunnen vieren, en met hen temidden van landgenoten, de Tweede Kerstdag. Maar God de Heer

heeft anders beschikt: een weerzien was hem niet meer gegeven.

Janek, zoals eenieder hem kende, maakte gedurende de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Poolse Strijdkrachten, die mede Nederland bevrijdden van die brutale vijand, die ook zijn hem zo dierbare Vaderland had overvallen. In hart en nieren een Pool als hij was, volgde hij ook na de oorlog intens de gebeurtenissen in zijn Moederland.

God gaf hem ons,
God nam hem ons,
Gods Name zij geprezen;
't Was hem wel bij ons,
Hij ging weg van ons,
't Was beter in den Hemel;
daar blijft hij ons,
daar wacht hij ons,
daar zien wij hem eenmaal weder!

Met dank voor uw medeleven.