

In dankbare herinnering aan

Else (Elly) C.B. Boermans-Zuidinga

Geboren te Eibergen op 20 oktober 1921.

Sinds 7 januari 1947 echtgenote van
Herman B. Boermans

In alle vrede ingeslapen in het Dr. Ariënhuis te
Glanerbrug op 6 januari 2002.

"Het liefste wat ik heb bezeten,
55 jaar lang de spil van mijn bestaan.
Vraag me niet dit te vergeten
en gewoon weer door te gaan."

Zo innig was de liefde tussen pa en ma.
Na al die jaren was ze nog steeds verliefd op hem.
Hij was voor haar een grote steun en toeverlaat.
De laatste dag in haar leven is ze 's middags nog bij pa
in het ziekenhuis geweest en beiden hebben elkaar ge-
troost. Na haar bezoek aan pa heeft ze een onvergete-
lijke middag gehad. Tijdens de terugweg naar haar wo-
ning bemerkte ze de ondergaande zon en vol bewonde-
ring zei ze dat ze in haar hele leven nog nooit zo'n mooie
zonsondergang had gezien.
Toen ze thuis was gekomen heeft ze een boek gelezen
met een veel betekenende titel: "Morgen wordt alles
nieuw".

Een paar uur later stierf ze, terwijl ze een kruisje naast
zich had liggen.

Ma was een liefdevol mens, zorgzaam en vol belang-
stelling voor ieder van ons. Ze was een lieve oma en
trots op haar achterkleinkind Jordy. Ma hield erg van de
natuur en tuinieren was haar lust en haar leven. Toen
haar krachten afnamen zijn beiden verhuisd naar het
verzorgingstehuis. Dit was voor beiden, vooral in het
begin, een zware en moeilijke tijd. Toch was ma dank-
baar en tevreden voor alles. Ze was boven al diep-
gelovig en had een rotsvast vertrouwen dat God voor
haar een eeuwig leven had bereid.

Juist toen de dag begonnen was van Driekoningen,
openbaarde God zich aan haar in heel zijn heerlijkheid.
Toen was de dag aangebroken dat alles nieuw werd
voor haar.

Ma bedankt voor alles.

Uit dankbaarheid voor uw meeleven en ter gedachtenis
aan haar.

H.B. Boermans
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.