





In de vrede van Christus  
ter dankbare herinnering aan

**Maria Antonia  
Josepha van Zuilen**

echtgenote van

**Hendrik Gerard Maria Siemerink**

Zij werd geboren te Roosendaal 24 oktober 1911. Na vele jaren ziekbed overleed zij op 5 juli 1967. Na een viering van de Eucharistie hebben we haar uitgeleide gedaan en begraven op het r.k. kerkhof te Oldenzaal. Zij leeft nu met Christus en in de heerlijkheid van de Vader.

---

We danken U, Heer God, voor deze vrouw die ons zo nabij en dierbaar was en die nu is weggevallen uit onze wereld. We danken U voor alle liefde die van haar is uitgegaan en voor alle raad die zij gegeven heeft. We danken U dat zij geduldig is geweest in haar lijden en dat zij, zwak naar haar lichaam, toch een kracht en een steun is geweest voor ons allen.

Daarom durven wij U, Vader vragen: geef aan haar uw heerlijkheid, want we kunnen niet geloven, dat haar leven vergeefs is voorbijgegaan, en dat alles wat zij voor ons betekend heeft nu verloren is gegaan.

Maar we verenigen ons met het geloof waarin zijzelf aan U heeft vastgehouden teneinde toe, aan U, haar God en onze God, die voor ons leeft vandaag en alle dagen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.