



Wilt in uw gelovig gebed gedenken

Franciscus Hendrikus Bernardus Zuithof

Geboren te Weerselo 23 augustus 1940, overleed hij geheel onverwacht te Zenderen 15 mei 1965. Zijn lichaam werd 18 mei 1965 te ruste gelegd op de r.-k. begraafplaats te Weerselo.

Zijn heengaan in de vroege morgen, in de nog zoveel belovende lente van zijn leven heeft ons allen die hem kenden met droefheid geslagen en ons stil gemaakt. In zo'n stilte wordt alles klaar en helder: Het diepste wezen, de volle waarheid over hem, die wij verliezen moesten, wordt ons dan geopenbaard.

Wij begrijpen dan het woord van Christus: hebt God lief en beleeft die liefde, door klaar te staan voor en goed te zijn voor uw medemens. Deze benijdenswaardige karaktertrek, om behulpzaam en goed te zijn voor anderen was in hem uitgegroeid tot de mannenmaat.

In dienende goedheid voor anderen is hij daarom ook gestorven, Troost is moeilijk aan te dragen voor al zijn dierbaren en voor zijn meisje.

Wij weten dat de berusting en troost toch zullen komen, want hij heeft gewoekerd met de hem gegeven talenten.

Zo bezien beleefde zijn jonge leven op zaterdagmorgen 15 mei zijn schone voleinding. Hij leeft nu bij God.

Onze Vader — Wees gegroet