



Gerard Zuithof

Losser
30 oktober 1932

Enschede
21 november 2001

*De stilte
bij je heengaan is groot,
maar in ons hart
blijft je verder leven*

We hebben afscheid genomen van Gerard op maandag 26 november 2001 in de Jacobuskerk te Enschede en daarna is hij gecremeerd in het crematorium te Usselo.

We zullen onze lieve man, vader en opa Gerard heel erg missen. Hij had zo'n dierbare plaats in ons midden, hij betekende zoveel voor ons. En het afscheid kwam zo onverwacht vlug. Verdrietig zijn we nu, maar we zijn ook dankbaar voor alle goede herinneringen aan hem. Als een goede man en vader, als een opa die je vriend. Aan een man die soms streng kon zijn, maar die altijd eerlijk was, recht door zee, je wist wat je aan hem had. Die kon genieten van de natuur, van het huisje op de camping, van zijn wapenbroeders, van de mensen van de soos. Zo willen we aan hem blijven denken. En aan Gerard als een gelovig mens, tot het einde toe, die zelfs op de bodem van de put bleef geloven in licht en uitkomst. Moge Gods licht nu voor altijd voor hem schijnen.

*We danken u voor uw meeleven met hem
en met ons, in deze dagen van afscheid.*

*Ria Zuithof - Leusink
Brigitte, Okan en Nadia, Oral*