



†

IN MEMORIAM

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

Heinz Zurhorst

Hij werd te Ochtrup (Dld.) geboren op 12 maart 1913. In 1931 kwam hij als kappersbediende naar Losser.

Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij aldaar op 31 juli 1935 met

Dini Aust.

Met vrienden waren zij samen gaan winkelen. Er werd gezellig nagepraat. De klok was bijna klaar de dag af te tellen, een kleine zucht en Heinz zette de grote stap in de eeuwigheid, 9 maart 1981, thuis, te Losser. Hij ontving de ziekenzalving. Hij werd begraven op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser 13 maart 1981.

Een dorpsfiguur, die een eigen plaat had veroverd. Velen kenden hem, maar niemand beter dan zijn eigen vrouw, die samen veel hebben beleefd „in goede en kwade dagen”. Hij was ook een echte vader voor zijn 4 kinderen en in stilte glimlachte hij bij het zien van zijn kleinkinderen, omdat hij met trots kon denken aan het geslacht Zurhorst. Heinz was echt menselijk, zeer gevoelig, opgewekt van karakter en zeer vergevingsgezind.

Over het voetbalspel kon hij niet uit-

gepraat raken en uitgaan met vrienden of kennissen trok hem zeer.

Diepgodsdienstig leefde hij uit zijn geloof en bad dikwijls, dat een lang lijdend hem bespaard zou blijven.

Heer, eens stonden Heinz en Dini gescheiden aan de landsgrens met elkaar te praten. Eeuwigheid kent geen grenzen en geen zorgen. Wij gunnen Heinz zo graag een blijvende vreugde, die hij van U hoopte te krijgen. Wilt U dat voor hem werkelijkheid doen zijn?

Voor uw medeleven en belangstelling betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank.

Dini Zurhorst-Aust

Kinderen en kleinkinderen.