

†



In dankbare herinnering aan

Hennie Zurhorst

Hennie werd als tweede kind geboren in het huis van kapper Zurhorst.

Hij had aanvankelijk een onbezorgde jeugd tot op elfjarige leeftijd het noodlot toesloeg.

Een hersentumor. Na een gecompliceerde en zeer risicovolle operatie in Amsterdam, knapte hij toch weer op, alleen hield hij daar epilepsie aan over.

Door een gedegen kappersopleiding te volgen in binnen- en buitenland, werd hij een hele goede kapper met liefde voor het vak. Hij had veel artistieke aanleg en dat bracht hij regelmatig in praktijk op zijn kapsels.

Hennie was een creatief persoon, hield van schilderen, de natuur en was een man die erg op zichzelf was. Maar nooit klaagde hij. Na zijn pensionering kon hij het rustiger aandoen, wandelingen maken en naar zijn geliefde muziek luisteren.

Zonder de jarenlange steun en zorg van zus Elly, was het niet mogelijk geweest zolang thuis te wonen.

Hij voelde zich in de dagopvang en "De Tiekerhook" in Overdinkel zeer op zijn gemak.

Hij was er graag!

Wij danken u voor uw medeleven na het overlijden van Hennie.

Familie Zurhorst