



Dankbare herinnering aan

Johanna Maria van Zutphen

weduwe van

NICOLAAS VAN TOEN

Zij werd geboren in Oldenzaal op 14 februari 1903 en overleed aldaar op 29 oktober 1989, na voorzien te zijn van het sacrament van de ziekenzalving. We hebben afscheid van haar genomen tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Antonius te Oldenzaal. Daarna volgde de crematie te Usselo.

Moeder was een flinke en wilskrachtige vrouw, die in haar lange leven veel moeilijkheden heeft onderhouden en ook voor ziekte en kwalen niet gespaard is gebleven. Vanwege de vroegtijdige dood van haar moeder kreeg zij als meisje van zestien jaar de zorg voor haar vader en voor zijn gezin van vijf kinderen. Moeder was begiftigd met 'n goed verstand.

Zij was doortastend in heel haar optreden. Diep godsdienstig als zij was vond zij in alle omstandigheden van haar leven kracht en troost in haar geloof. Zij was eerlijk en oprecht en kwam zonder omwegen voor haar mening uit. Zij heeft met pappa een heel gelukkig huwelijksleven gehad van bijna vijftig jaar. Zijn dood in 1977 was voor haar een zwaar verlies en zij heeft hem daarna erg gemist.

Moeder had 'n grote liefde voor haar vier dochters en zij vond het jammer, dat drie van hen zo ver van Oldenzaal woonden. Zij hield erg veel van haar negen kleinkinderen en van haar zes achterkleinkinderen. Zij waren haar trots en haar vreugde.

Begin november 1982 werd moeder opgenomen in het verzorgingstehuis „De Molenkamp”. Zij voelde zich daar na enige tijd heel goed thuis en heeft er

een liefdevolle verzorging ontvangen, vooral tijdens haar laatste ziekte. Moeder had 'n grote liefde en verering voor Maria. Zij bad graag de rozenkrans en kort voor haar dood wilde zij die nog bij zich hebben.

Moeder is na 'n werkzaam en verdienstelijk leven in volle overgave en in alle rust op 86-jarige leeftijd overleden. Wij zijn er van overtuigd, dat zij nu gelukkig is bij God en samen met pappa eeuwige vrede en rust heeft gevonden.

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Oldenzaal, november 1989