



*Als leven lijden wordt
is sterven een verlossing.*

Met dankbaarheid denken wij terug aan

Wim van Zutphen

Geboren op 27 februari 1941 te Losser, overleed hij op 24 augustus 1990 na een moedig gedragen lijden te Oldenzaal.

Woensdag 29 augustus 1990 hebben wij in een gezongen uitvaart in de Antoniuskerk te Oldenzaal en daarna in het crematorium te Usselo voorgoed afscheid van hem genomen.

Wij herinneren ons Wim als een levenslustige kerel, altijd in voor een grapje, bereidwillig klaarstaand overal waar geholpen moest worden, maar bovenal bezeten met een tomeloze inzet en liefde voor zijn Quick-vrienden.

Zelfs in zijn laatste moeilijke levensfase probeerde hij deel te nemen aan het hem zo dierbare verenigingsleven.

Het bezoek van zijn sportvrienden in moeilijke dagen werd door hem zeer gewaardeerd.

Wim was een echte levensgenieter en besepte heel goed dat er in zijn levenspatroon geen plaats was voor een vaste relatie.

De familiebanden waren door zijn manier van leven dan weer hecht, dan weer fluctuerend. Met een voor ons onbegrijpelijke kracht heeft hij zijn lijden aanvaard en gedragen.

Het was voor ons fijn dat Wim over alles zo openlijk en eerlijk kon praten.

Maar wij als familie en vrienden zullen zijn liefde en levenslust, zijn opgewektheid en behulpzaamheid, zijn kracht om voor anderen iets te betekenen altijd met ons meedragen.

Graag willen wij U heel hartelijk danken voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw medeleven na het overlijden van Wim.

Namens de familie:
H.J.H. van Zutphen